



Uitnodiging: **Buurkjels!**

Wanneer: vrijdag 25 november 2016
Waar: Ons Centrum, Okkenbroek
Aanvang: 20.00 uur aan de bar



Beste Kjels van Lettele,

Beste Heren van de Okkenbroekse Herensociëteit,

Sinds jaar en dag ligt het grondgebied van onze dorpen tegen elkaar aan en nog nooit is het tot een echt treffen gekomen... Tijd om daar maar eens verandering in te brengen!

Op uitnodiging van Okkenbroek is het bestuur van de Kjels op de fiets gestapt en heeft in het donker de barre tocht naar Okkenbroek gemaakt. Daar aangekomen werd voorzichtig het nest van de uil betreden. Na wat onwennig hen en weerumme loern was al snel samen besloten dat het maar eens tot een echte strijd moet komen.

We gaan tegen elkaar strijden in een echte **Pubquiz**, maar dan wel in de geest van beider verenigingen in een sfeer van vriendschappelijke omgang, met een zekere stijl, waarbij respect, tolerantie en nieuwsgierigheid naar elkaar cruciaal zijn. Dit alles gaat gepaard met enig gepast vertier en onder het genot van een drankje.

Het aantal leden van beiden is nagenoeg gelijk, Okkenbroek 105 en Lettele 110, dus zal het aankomen op de kennis en kunde van zoveel mogelijk leden. **Oproep aan allen hierbij dus om de klompen aan te trekken en in grote getalen tegen elkaar ten strijde te gaan!**

Tevens is er voor iedere Kjel een verrassing, de belofte van enkele weken geleden is binnen!

Voor de Kjels, we verzamelen ons per fiets om 19.45 uur op het kruispunt om gezamenlijk naar Okkenbroek te gaan. Daar aangekomen is het volgens Okkenbroeks gebruik om een pot te maken, inleg 10 euro voor de nodige drankjes waarbij de drankjes worden rondgebracht. Drink je minder dan is je inleg 5 euro en is de pot leeg dan wordt er gelapt naar gelang je nog dorst hebt maar het staat je ook vrij te stoppen.

De deelname om de eer te verdedigen is op eigen risico en uiteraard is de strijd pas gestreden als er slechts 1 winnaar over is...

We hopen zoveel mogelijk Buurkjels uit Lettele en Okkenbroek op 25 november aanstaande te zien en gaan er onder het motto "**Ai d'r bint, dan muj d'r wèz'n**" een leuke avond van maken! En zoals altijd zijn al onze activiteiten op eigen risico (inclusief de heen- en terugreis)

Groet'n,

Marcel, Wilfried, Herman, Han (Kjels van Lettele)

Frans, Hans, Matthijs, Frank (Okkenbroekse Herensociëteit)

Kijk ook eens op www.kjelsvanlettele.nl voor foto's en verslag van de activiteiten!