



Uitnodiging: **Handdoekje mee**
Wanneer: 3 november 2017
Waar: Kruuspunt Lettele
Aanvang: Opstap (fietse) **19.30 uur**

Kjels van Lettele,

Na de aftrap en ontdekt te hebben wat er verscholen in het groen ligt gaan we weer op ontdekkingsreis...

We gaan op reis en nemen mee:

- goede zin
- de fiets
- de Kjels pet
- een handdoek(je)
- gezonde dorst

Het hef misschien weinig um 't lief en wie goat niet zo wiet weg maar zorg dat je bovengenoemde bij je hebt. We verzamelen ons met de fiets op het Kruuspunt in Lettele en stappen stipt om 19.30 uur op. Voor diegenen die niet mee kunnen fietsen en met de auto gaan volgt terplekke instructie.

Zoals het gaat bij de Kjels is het formele programma afgelopen zo rond 22.00 uur en gaat voor wie wil het informele deel nog even door. Deelname is als altijd op eigen risico en consumpties zijn voor eigen rekening. Tip: zorg voor voldoende kleingeld.

We hopen jullie allen op vrijdag 3 november aanstaande te zien voor weer een mooie avond!

Groet'n,

Erwin, Herman, Han, Reinier, Ed

PS. Ideeën en suggesties passend bij de Kjels van Lettele zijn altijd welkom!